



Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, januari – februari 2018

Wat heil, een Kind is ons geboren...

De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt. Psalm 98:2a

Al vanaf mijn kinderjaren horen Psalm 98 en Kerst bij elkaar. Ik kan me geen kerstfeestviering van de zondagsschool herinneren, waarin dit lied niet gezongen werd. Het is dan ook een psalm die helemaal past bij dit feest. Immers, de dichter roept ons op om de Heere een nieuw lied toe te zingen, vanwege de wonderen die Hij gedaan heeft.

Jaar in, jaar uit werden de wonderlijke daden van God in Israël herdacht: het wonder van bevrijding uit de slavernij in Egypte, het wonder van de doortocht door de Rode Zee, het wonder van het beloofde land, dat hun als een geschenk in de hand viel. Machtige heilsdaden zijn dat, zo overweldigend dat het alleen in een loflied valt uit te drukken.

Maar ver boven al deze wonderen uit gaat het wonder van het Kerstfeest. Of vindt u het geen wonder, dat God Zijn Zoon uit een maagd geboren laat worden? En is het niet verbazingwekkend, dat God in het Kind van Bethlehem Zijn heil heeft bekend gemaakt?

‘Heil’, daar zit ons woordje ‘heel’ in. Helen, heelmaken. Dat is precies de reden waarom Gods Zoon in het menselijke vlees verscheen. Daarom droeg Hij de naam Heiland, omdat Hij kwam om heil te verwerven en uit te delen. Om heel te maken, wat stuk gegaan was tussen God en mens. Om mensen te bevrijden, die machteloos gebonden liggen in schaduw van de dood, te bevrijden van hun schuld en van hun nood.

Het Kerstkind heeft alles met ons heil te maken. Zullen we er aan denken met Kerst? Het grote gevaar van onze kerstfeestvieringen is, dat we daar niet eens meer bij stilstaan. Daarom alleen al is het goed om deze psalm op 25 december te zingen. Om eraan herinnerd te worden: ‘De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt’. Om ons tot verwondering en aanbidding te brengen: Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Zijn kracht. De heerschappij rust op Zijn schouders. Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.



Uit: Elke dag een psalm
Door dr. M. van Campen

Kerkdiensten en collecten



1 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
<i>Nieuwjaarsdag</i>			2. St. HOE
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
7 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. A. Simons - Montfoort	2. HGJB
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
14 januari	09:30	Ds. J.J. van den End - Oudewater	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Gevangenezorg
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
21 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. C.J. Overeem - Zegveld	2. Nederlandse Patientenvereniging
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
28 januari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch - <i>Kerk en School</i>	1. Diaconie
	18:30	Ds. J. de Wit - Jaarsveld	2. De Wingerd
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
4 februari	9.30	Ds. P. Baas - Houten	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. St. Eleos
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
11 februari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds J.W. Verboom - Groot-Ammers	2. Leerstoelfonds GB
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
18 februari	09:30	Ds. B.M. van den Bosch - <i>Heilige Doop</i>	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. A.J. Sonneveld - Lopik	2. GZB voorjaarszending Deelgenoten
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
25 februari	09:30	Ds. G.M. van Meijeren - Hoevelaken	1. Diaconie
	18.30	Ds. T.W. van Bennekom - Goes	2. Plaatselijk Evangelisatiewerk
			3. Uitgang: GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), kunt u contact opnemen met diaken H.M. Verweij, tel.nr. 434390.

Verjaardagskalender Januari en Februari 2018

In de maanden januari en februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.



10-jan

Henk van Eijk
"de Hucht"
Cuneraweg 12
3911 RL Rhenen

11-jan

Mevr. S. Kraaij-Kluifhout
Ereprijs Hof 19
3417 RZ Montfoort

13-jan

Dhr. A. de Jong
G. v/d Valk Boumanstraat 40
3461 EL Linschoten

14-jan

Mevr. A.H. Maayen-van Bemmelen
de Bleek 41
3471 TR Montfoort

29-jan

Mevr. M. Binnendijk- ten Brummeler
Cattenbroekerdijk 20
3461 BB Linschoten

31-jan

Mevr. J. Boersma-Bos
J.Barneveldstraat 19H
3461 GA Linschoten

1-feb

Mevr. M Ockhuijsen- van Kempen
Str. v. Linschotenstraat 9
3461 ED Linschoten

1-feb

Mevr. M. Hoogendoorn-Dirksen
Engherzandweg 27
3461 AE Linschoten

2-feb

Dhr. C. Vermeulen
J.Barneveldstraat 21S
3461 GA Linschoten

10-feb

Mevr. J.B. Pels-Cornelissen
Dorpstraat 49
3461 CP Linschoten

14-feb

Mevr. A.M. Benschop-Cnossen
M.A. Reinaldaweg 43
3461 CD Linschoten

21-feb

Dhr. K. Ruting
J. Barneveldstraat 25
3461 GA Linschoten

22-feb

Mevr. G.J. Severs-Sturry
Str. v. Linschotenstraat 53
3461 EE Linschoten

26-feb

Dhr. A. Hilgeman
Raadhuisstraat 10
3461 CV Linschoten

*Namens de lezers van KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe voor het jaar dat voor u ligt.*

Nieuws vanuit de kerkenraad



We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar. Vanuit het 'samen gemeente-zijn' willen we graag enkele actualiteiten met u delen.

	<p>Winterseizoen</p> <p>Met dankbaarheid zien we terug op de opening van het winterwerk waarbij vele gemeenteleden aanwezig waren. Catechisaties, jeugdwerk, vorming en toerusting, velen zetten zich in om te kunnen groeien in geloof. Laten we elkaar ook blijven steunen, in gebed en door met de Bijbel open met elkaar te praten. We mogen dan leren dat God er voor ons wil zijn.</p>
	<p>Kerkenraad</p> <p>We zijn dankbaar dat de vacatures van scriba en ouderling kerkrentmeester ingevuld zijn. Dirk Zuijderduijn en Corné Oppelaar hebben hun verkiezing aanvaard en de bevestigings- en afscheidsdienst staat gepland voor D.V. 7 januari.</p> <p>We bidden dat onze kerkenraad weer voltallig mag worden met ook een nieuwe diaken. Totdat de vacature van diaken ingevuld is blijft Harry Verweij aan in de kerkenraad als diaken. Het is onze taak om geestelijk leiding te geven aan de gemeente en het is fijn om de taken gedragen in gebed en onder Gods leiding uit te kunnen voeren. De kerkenraad is voornemens voorjaar 2018 weer verkiezingen te houden voor de vacature van diaken. Wilt u de verkiezingen in uw voorbeden gedenken?</p>
	<p>Begrotingen 2018</p> <p><i>College van kerkrentmeesters</i></p> <p>Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een begroting opgemaakt, die na bespreking in het college van bijstand ter vaststelling aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Met waardering voor het werk van Arnold Langenberg heeft de kerkenraad op 15 november jl. de begroting 2018 goedgekeurd. We zijn dankbaar voor stabiele inkomsten ondanks een licht krimpend ledenaantal en toenemende kosten.</p> <p><i>Diaconie</i></p> <p>In diezelfde vergadering heeft de kerkenraad ook de begroting 2018 van de diaconie goedgekeurd. De kerkenraad vindt het belangrijk om in onze diaconale roeping te laten uitkomen dat we Gods barmhartigheid kennen en uitdragen. Dichtbij en veraf. We zijn dan ook dankbaar dat hier voldoende middelen voor beschikbaar zijn.</p> <p>Wilt u het werk van beide colleges in uw voorbede gedenken?</p>

	<p>Commissie vernieuwing de Wingerd</p> <p>Zoals eerder in de Bazuin aangekondigd is er een commissie gevormd die zich samen met de kerkrentmeesters gaat buigen over de plannen voor de Wingerd. De leden van de commissie zijn pas net gevraagd en de verwachting is dat zij nadat ze in januari bij elkaar geweest zijn ons verder gaan informeren. We zijn dankbaar dat gemeenteleden de kerkrentmeesters en kerkenraad willen bijstaan in het proces rondom planvorming en communicatie over de Wingerd.</p>
	<p>Bezoekbroeders en wijkpastoraat</p> <p>De kerkenraad is dankbaar dat verschillende bezoekbroeders bereid zijn om mee te gaan met de wijkouderlingen op huisbezoek. De bezoekbroeders zijn: Gerrit Langerak, Cor Maaijen, Evert Pak, Adriaan de Lange, Arnoud Bosse en Johan van Essen. Er zijn een paar kleine wijzigingen in de wijkindeling. De wijkouderlingen nemen -indien van toepassing- hierover contact met u op.</p>
	<p>Kerk 2025</p> <p>Waar een woord is, is een weg. De kerk in 2025 is een proces waarin de Protestantse Kerk in Nederland op weg is naar de toekomst van de kerk. De structuur en organisatie van de PKN waar ook onze kerk deel van uitmaakt verandert. Voorjaar 2018 wijzigt de classis indeling definitief en is de structuur gewijzigd. Er komen minder classes in heel het land en de overleggen binnen de classis wijzigen ook. In het komende jaar wordt de nieuwe structuur ingevuld. Kijk ook eens op de site van de PKN wat er allemaal verandert. Wilt u dit proces ook in gebed gedenken, opdat de kerk in geloof bestuurd mag worden?</p>

Namens de kerkenraad,
Ard Nieuwenhuizen, *scriba*



Bedankt !

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor meeleven in gebed en ook dank voor de kaarten, die ik mocht ontvangen.

Hartelijk dank en vriendelijke groet van Maartje Apeldoorn.



Censura Morum

Inleiding

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad zich bezonnen op de plaats van het censura morum bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Op tafel lag de vraag: 'Heeft het zin om in de week van voorbereiding een speciale zitting te houden van een halfuur waarop gemeenteleden welkom zijn voor een gesprek met kerkenraadsleden?' Daaronder lagen meer fundamentele vragen: 'Wat is de oorsprong van het censura morum en gaan wij er op een goede manier mee om?'

Huidige praktijk

Voor het antwoord op deze vragen is het goed om allereerst de betekenis van de term 'censura morum' te geven. Het betekent 'onderzoek naar en beoordeling van de zeden.' En met 'zeden' bedoelen we de levenspraktijk. Zoals censura morum nu functioneert in de gemeente ligt dan ook de nadruk op de levenspraktijk van de gemeenteleden. Zij krijgen de gelegenheid om zich te melden bij de kerkenraad wanneer er situaties zijn ontstaan die een zegenrijke avondmaalsbediening in de weg staan. Uiteraard is het wel zaak dat eerst zelf geprobeerd wordt allerlei hindernissen en barrières uit de weg te ruimen. Lukt dat niet ondanks herhaalde pogingen, dan kunnen de ouderlingen erbij betrokken worden. In de Bijbel lezen we daarover in Mattheüs 18: 15-17.

In onze bezinning kwamen we erachter dat er wel meer over het censura morum te zeggen is dan dit. Ik wil graag wat lijnen trekken uit de Bijbel en de geschiedenis van de kerk die de plaats van het censura morum wat verhelderen.

Vorbereiding

Het censura morum heeft onder ons een plaats gekregen in de voorbereidingsweek op het heilig avondmaal. Daarmee staat het heilig avondmaal in de lijn van de grote feesten Kerst en Pasen. Die kennen een voorbereidingsperiode: Advent en de lijdensweken. Doel van zo'n voorbereidingsperiode is van oudsher: verootmoediging. We worden klein voor God om Zijn grote en rijke gaven met een dankbaar hart te aanvaarden. Tegelijk leren we dat ons hele leven in het teken van voorbereiding zou moeten staan. Vorbereiding op de grote ontmoeting met God. Israël moest zich voorbereiden op de Paschaviering en de uittocht (Exodus 12: 1-28) en op de ontmoeting met de HEERE bij de Sinai (Exodus 19: 11-15).

Rond het Heilig Avondmaal wijst 1 Korinthe 11: 28 op het belang van bezinning alvorens deel te nemen. Aangaan doe je niet zomaar, je beproeft jezelf. Dan is te denken aan de persoonlijke verhouding tot Christus, maar 1 Korinthe 11 laat zien dat de verhouding tot elkaar minstens zo belangrijk is (vs. 33). Daarom mag daar ook aandacht voor zijn in de voorbereiding en bij het zelfonderzoek. Positief gezien mag dat blijken uit het gebed voor elkaar. Gebed, dat we met elkaar mogen aangaan en genade mogen proeven. Aan de andere kant vragen Bijbelwoorden als Galaten 6: 1 en Jakobus 5: 19-20 om aandacht en zorg voor broeders en zusters die in leer en/of leven gaan dwalen. Maar ook dan gaat het erom dat we met elkaar het spoor van Christus blijven volgen. Daarbuiten kom je om. Dat is de reden om elkaar ertoe te bewegen toch weer dat spoor te kiezen.

Historie

Er is dus alle reden om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Christus in het heilig avondmaal. Als het echter gaat om de concrete vorm van het censura morum dan komen we allereerst in het Gèneve van Johannes Calvijn terecht. En opvallend genoeg: het begint daar bij de predikanten. Zij dienen volgens Calvijn toezicht te houden op elkaars leer en leven.

In onze Nederlandse situatie is er in 1568 sprake van classisvergaderingen (regionale bijeenkomsten) waarop predikanten en ouderlingen elkaar aanspreken op hun leer en leefwijze. Al spoedig daarna krijgen deze gesprekken een plaats in kerkenraadsvergaderingen. Op synodevergaderingen in 1578 en 1581 werd het gekoppeld aan de avondmaalsvieringen, maar later is deze koppeling weer losgelaten. In de praktijk echter is die koppeling altijd gebleven, maar blijkbaar is die koppeling niet persé nodig.

Ook onafhankelijk van het heilig avondmaal is het goed om elkaar als ambtsdragers wat betreft geloof en leven 'scherp' te houden.

Huisbezoek

Maar de gemeenteleden dan? Die kregen huisbezoek! Het gebruik van het huisbezoek is ontstaan om met gemeenteleden in gesprek te gaan over het aangaan aan het heilig avondmaal. In de ideale situatie zou dat voorafgaand aan elke viering moeten plaatsvinden, het werd echter al snel één keer per jaar. Toen de hervormde gemeenten groeiden en er meer en meer belijdende leden kwamen, lukte het niet meer om alle belijdende leden te bezoeken. Toen kwam het gebruik op om een tijdstip vast te stellen waarop gemeenteleden zich konden melden om bezwaren tegen belijdenis en wandel van andere gemeenteleden naar voren te brengen. De kerkrecht deskundige dr. P. van den Heuvel meldt dat pas in de kerkorde van 1951 een bepaling hierover werd opgenomen.

In de huidige kerkorde (PKN) wordt gesproken over de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal waarin de gemeente wordt opgewekt tot verootmoediging en vertrouwen. Eventueel kan de kerkenraad een aparte bijeenkomst beleggen 'ter bezinning en verzoening, met het oog op de waardige viering van het heilig avondmaal.'

Conclusies

1. Voor ons als kerkenraad was het een duidelijk leerpunt dat de oorsprong van het censura morum allereerst wat van ons vraagt. We hebben daarom het voornemen opgevat om meer aandacht te geven aan het omzien naar elkaar als ambtsdragers en om elkaar op te bouwen in geloof en in een trouwe ambtsvervulling. Concreet willen we drie keer in een jaar in de kerkenraadsvergadering ruimte geven aan het onderlinge geloofsgesprek om elkaar te bevragen en te bemoedigen. We hebben er bewust voor gekozen om dit te agenderen onafhankelijk van de avondmaalszondagen.

2. Wat betreft het halfuurtje dat de kerkenraad zitting houdt, hebben we als kerkenraad besloten dat niet meer zo te doen. Graag wekken we u op tijdig hindernissen uit de weg te ruimen en in een geest van verzoening met elkaar om te gaan. Wanneer situaties echt onontwaarbaar blijken te zijn, kaart die dan tijdig aan bij de kerkenraad, zodat er niet de druk van een naderende avondmaalszondag achter staat. Dat is namelijk ook een nadeel dat we bespeurden bij de huidige vorm van het censura morum. Als er echt wat is, wordt al snel de tijdsdruk gevoeld van het aanstaande avondmaal. Die tijdsdruk kan zorgvuldig handelen in de weg staan. Daar moeten we alert op zijn. Wel blijven we voorafgaand aan de avondmaalsvieringen melden dat er een beroep op de kerkenraad kan worden gedaan als er nog steeds zaken hardnekkig in de weg blijven staan. Maar nogmaals, laat het daar niet op aankomen.

Laten we zo in een geest van nederigheid en ootmoed met elkaar omgaan en het heilig avondmaal houden als een liefdemaal dat ons allen verbindt met Hem, Die nederig was als geen ander. Hij gaf Zijn leven om ons te dienen. Daarom gaat het aan de tafel om Zijn lof en eer.

Ds. B.M. van den Bosch

P.S. Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van het boekje van ds. C.H. Hogendoorn, *Tastbaar aanwezig*. Het is uitgegeven bij Groen in Heerenveen in de Artiosreeks. Dit boekje is goed te gebruiken bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Aanbevolen!





Zendingscommissie

Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda



van HARTe
netwerken

Martin en Marleen 't Hart

www.gzb.nl/hart4rwanda

www.facebook.com/hart4rwanda

We kregen via de mail deze kerstgroet van Martin en Marleen doorgestuurd:



Beste allemaal,

Wat genieten we van de berichtjes die ons op allerlei manieren bereiken! Het is zo bemoedigend. Ook is het zo fijn te weten dat gebed voor ons, ons gezin en onze missie een grote plaats inneemt. We danken God voor al deze zegeningen. We ervaren: Hij is met ons!

De verwachtingsvolle periode waarin we nu leven is in Rwanda echt niet zo vol. De dagen gaan en komen zonder veel verschil. Bruiloften vieren, dat maakt verschil. Afgelopen jaar hebben we er heel wat gevierd. Elk bruidspaar heeft 3 huwelijksceremonies te gaan: het burgerlijk, het cultureel en het kerkelijk huwelijk.

Bij elke ceremonie is het wachten op de bruidegom en zijn familie, wachten op de bruid en haar familie. We hebben geleerd te wachten. Wachten is een tijd van ontmoeting. Je bent voorbereid en hebt wat drinken bij je. Mopperen en klagen getuigt van respectloos omgaan met vrienden of familie. Dat doe je dus niet. En als het bruidspaar soms zelfs na 2 uur wachten komt, neem je je plek in om ze goed en feestelijk te ontvangen. Het lange wachten is plotsklaps vergeten, want het is feest!

Advent is Jezus' komst verwachten. Elk jaar blikken we even terug naar het grote wonder: Gods Zoon geboren in een stal om met ons te zijn, om ons te redden. Dit jaar leggen wij de focus op de toekomst. We verwachten Zijn terugkomst, als Bruidegom. Verlangen we er zo naar dat we haast niet kunnen wachten? En als we werkelijk wachten, hebben we geduld om lang te wachten? Wij hebben geleerd te wachten..... De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes lezen wij nu met andere ogen. Vol verwachting klopt ons hart!

Gods zegen wensen we jullie toe op alle feestdagen en in het nieuwe jaar 2018.
We kijken ernaar uit om jullie na de zomer te ontmoeten!



Martin en Marleen samen met het bruidspaar



Marleen wachtend met de jeugd op het bruidspaar

Ook wij wensen Martin en Marleen langs deze weg gezegende kerstdagen toe!

Terugblik Goede Doelen Markt

Op zaterdag 18 november werd de Goede Doelenmarkt 2017 gehouden, in de Wingerd. We mogen terugkijken op een goed verlopen dag. De sfeer was ontspannen en gezellig. En de opkomst was goed en mooi verspreid over de gehele duur van de markt.

Verschillende kramen met allerlei artikelen stonden klaar. Wij willen iedereen bedanken die langs is geweest, iets heeft gekocht en natuurlijk iedereen die op de één of andere manier mee heeft geholpen!

De totaal bruto-opbrengst van de Goede Doelenmarkt is dit jaar: € 2.549,00.

Onderverdeeld per Goede Doel ziet de bruto-opbrengst er als volgt uit:

	2017	2016
ZOA	322	467
GZB	722	776
Fam. Houweling	176	220
St. Geef hun Hoop	0	50
Woord & Daad	350	365
Adullam	170	165
I.P.C.	214	141
Mercy Ships	414	300
St. Viëtnam Nederland	143	113
Catering (St. Blijde Kei)	0	313
Moorings Clinic	38	
	0	
Totaal	2549	2.910



Netto-opbrengst voor de GZB is het mooie bedrag van € 372,65 geworden.

Deurcollecten 2018

In het volgende jaar hopen wij (leden van de zendingscommissie) weer 6 maal bij de uitgang te collecteren voor een nieuw GZB-project. De eerste 3 keer wordt geld ingezameld voor Heleen van den Berg. De laatste 3 keer voor fam. Riezen uit IJsselstein, maar daarover later meer.

Heleen stelt zich even voor:



Voorstellen, dat heb ik de afgelopen tijd zoveel gedaan. Sinds 1 september in dienst bij de GZB heb ik heel wat keren verteld wie ik ben: Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug ("in de buurt van Bodegraven en Woerden, ja"), 29 jaar, logopediste en basisschooljuf.

Ik ben er inmiddels aan gewend. Zoveel reizen en verhuizen brengt dat met zich mee. Ik geniet ervan, omdat ik daardoor zoveel nieuwe mensen mag leren kennen en een poosje met hen mag optrekken. En eindelijk is de tijd aangebroken dat ik naar het Midden Oosten verhuisd ben en een nieuw leven hier mag gaan opbouwen. Dit ging niet allemaal vanzelf. Het was zelfs nooit in mijn gedachten opgekomen dat ik zó geïnteresseerd zou raken in het Midden Oosten dat ik daar zou willen gaan werken. Maar God heeft Zijn eigen manieren om ons Zijn wil duidelijk te maken en na een behoorlijke zoektocht is het voor mij duidelijk geworden dat ik op weg mag gaan naar Libanon.

Toen ik 18 was, riep God mij duidelijk om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. Ik had geen idee hoe dat vorm moest krijgen en wist daar niet zo goed raad mee. Maar door de jaren heen, heeft God keer op keer bevestigd, dat Hij er wél raad mee wist en dat Hij een plan voor mij had. Nu, ruim 10 jaar later, mag ik uitgezonden zijn en beginnen met het leren van Arabisch. In de Bijbel komt het regelmatig voor dat mensen pas vanaf hun 30e aan hun bediening mochten beginnen. Het bekendste voorbeeld is de Heere Jezus Zelf. Toen ik 23 was, dacht ik: hè, nee, ik wil niet nog eens 7 jaar moeten wachten voordat ik uitgezonden kan worden. Dat duurt zó lang! Maar we zijn nu bijna 7 jaar verder en ik ben zo dankbaar voor alle leerzame jaren die de Heere God mij in Zijn wijsheid gegeven heeft!

Bij de Preschool van het Philemon Project waar ik mag gaan werken (zie meer op de pagina 'Philemon Project'), is een belangrijk onderdeel het werken met jonge kinderen. En dat is iets wat ik heel graag doe. Als logopediste en leerkracht heb ik veel gewerkt met jonge, kwetsbare kinderen die buiten de boot (dreigen te) vallen. En ook op deze plek mag ik lesgeven en helpen in het bevorderen van de communicatie. Hoe dit precies ingevuld gaat worden, zullen we bekijken vanaf het moment dat ik hoop te beginnen.

Door de jaren heen ben ik ook geraakt door de vele verhalen van jonge vrouwen die worstelen met hun zelfvertrouwen, hun toekomstdromen, hun vragen wat Gods wil is. En het is zo prachtig om naast hen te zitten, te luisteren naar hun verhaal en daarna ook samen te luisteren wat de Heere God door Zijn woord ons te zeggen heeft. In het Philemon Project mag ik contacten op gaan bouwen met moeders en andere vrouwelijke familieleden om naast hen te staan, hen lief te hebben en hen te vertellen van de Hoop die er is in alle vragen, zorgen en trauma's die zij hebben.

In een periode waarin ik zoekend was naar de plek en het werk dat God voor me bestemd had, schreef ik op

dat ik graag met jonge kinderen en vrouwen wilde werken. Tegelijk dacht ik: "Hoe kunnen deze twee aspecten ooit in één project bij elkaar komen?" Maar op een dag werd ik gebeld door de GZB en zij vertelden mij van de vacature bij het Philemon Project. Dat liet me niet meer los. En het laat me nog steeds niet los. In de afgelopen maanden is er een diep verlangen gegroeid om te gaan en de liefde van Jezus te delen met deze kinderen en hun families.

Het is heel belangrijk dat de mensen in hun eigen taal benaderd kunnen worden en daarom is het de bedoeling dat ik vanaf januari 2017 eerst 1 jaar in Amman, Jordanië Arabisch ga leren. Ik zie er zo naar uit om deze taal te leren spreken en mensen in hun hartstaal te kunnen bemoedigen.

Lees meer over Heleen en het project Philemon op:

www.gzb.nl/zendingswerkers/heleen-van-den-berg

Stoppen inzamelen inktcardridges

Vanwege de zeer geringe opbrengst en de hoge arbeidsintensiteit is er besloten om te stoppen met het inzamelen van de inktcardridges, per 1 januari 2018. De postzegels blijven we wel inzamelen!!!

Vriendelijke groeten van de zendingscommissie,

Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel.433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel.795033, Cora Nap (penningmeester) tel.06-23030977



PERSBERICHT



ROTTERDAM: De Verdiepingsconferentie organiseert op 13 januari de conferentie 'ONBEPERKT VRIJ – op zoek naar de vrijheid van een christen'. Wat is de christelijke vrijheid? We zullen met elkaar op zoek gaan hoe de christelijke vrijheid zich verhoudt tot het hedendaagse begrip vrijheid en hoe wij als christenen hierop kunnen antwoorden. De hoofdspreker is Cors Visser (socioloog). Daarnaast hebben we een keuze uit 5 workshops, gegeven door Don Ceder (politicus), Daan van den Born (theoloog), ds. Van Trigt (theoloog) en ds. Van Gelderop (theoloog).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 13 januari 2018

Tijd: 14:30 u

Locatie: Wartburg College locatie Revius: President Rooseveltweg 11, 3026TR Rotterdam

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: <https://www.facebook.com/Verdiepingsconferentie>

Nieuws van de pastoraal medewerker

Aan het werk in Linschoten

Ruim drie maanden ben ik aan het werk in Linschoten en ik wil in deze kerkklanken graag delen waar ik mee bezig ben. Allereerst wil ik zeggen dat u en jullie mij van harte welkom hebben geheten. Ik kijk positief terug op het voorstellen tijdens het startweekend. Later ben ik op een kerkenraadsvergadering 'bevestigd in een bediening', zoals dat mooi kerkelijk heet. Ik heb beloofd de kerk te dienen en geheim te houden wat vertrouwelijk is. De kerkenraad heeft mij drie taken gegeven en ik wil over alle drie wat vertellen.



Jeugdpastoraat

De belangrijkste taak is het meehelpen opzetten van jeugdpastoraat. Dit doe ik in samenwerking met de jeugdraad. In de kerkenraad en de jeugdraad leeft al langer het verlangen meer structurele pastorale (herderlijke) zorg te hebben voor de jeugd van de gemeente. Er komt veel op de jeugd af en we willen hen een veilige plek bieden waar ze terecht kunnen met geloofs- en levensvragen. Nu gebeurt er natuurlijk al heel veel op dat gebied binnen het bestaande jeugdwerk daarom ben ik begonnen met een ronde langs alle clubs, zondagschool klassen en catechese groepen. Zo heb ik kennism gemaakt met een groot aantal kinderen en jongeren en heel veel leidinggeevenden. Ik ben bemoedigd door de liefde en betrokkenheid die er is op de jeugd. Ik zag veel kleine en grote groepen waar kinderen en jongeren op hun eigen niveau verhalen en onderwijs uit de Bijbel kregen. Daarnaast was er volop gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid.

Het is mooi om te zien dat er zoveel jeugd bereikt wordt met het jeugdwerk maar wat als een jongere daaraan niet deelneemt? Zien en horen we hen dan nog? Dus hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren in beeld zijn zodat we met hen kunnen meeleven in vreugde en verdriet. Met dit soort vragen zijn we in de jeugdraad bezig een visie op jeugdpastoraat te vormen. Gelukkig zijn we niet de enigen die daarmee bezig zijn en zo hebben we onlangs in het kantoor van de HGJB een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van diverse gemeenten die ook bezig zijn met het opzetten van jeugdpastoraat. Inspirerend is vooral de gemeenschappelijke passie om de jongeren bij God te brengen en met hen op te trekken. Op woensdag 7 februari (zet de datum vast in je agenda) hoopt de jeugdraad een inspiratieavond te verzorgen voor alle leidinggeevenden in het jeugdwerk. Zij hebben de contacten met de jeugd en daarom laten we hen graag meedenken. Iedereen die belangstelling heeft is ook van harte welkom. Nadere informatie volgt.

Catechese

Ik werk mee in het catecheseteam voor de 16+catechisatie en verzorg ongeveer om de week de inleiding met de follow me next methode. Een inspirerende en diverse groep jongeren waarmee we echt het geloofsgesprek zoeken.

Ouderenbezoek

Ik heb al diverse bezoeken afgelegd en ik ervaar dat ik van harte welkom ben bij u. Zo leer ik ook gelijk veel van Linschoten. In overleg met de kerkenraad bezoek ik voornamelijk de ouderen van boven de 75 jaar. Gemiddeld probeer ik drie bezoeken per week af te leggen. Schroom niet om te bellen als u bezoek wenst. Voor mij is het nu nog vooral een papieren lijst waaraan ik geen urgentie kan aflezen.

Gebedspunten:

Wilt u meebidden voor de jeugd, dat zij zich gezien en gehoord weten?

Wilt u danken voor de alle jeugdwerkleiders die zich inzetten voor de jeugd?

Wilt u danken en bidden voor alle ouderen en de taken die zij nog hebben of hebben gehad in de opbouw van de gemeente?

Ik wens u allen gezegende kersdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Lenny Oosterom, pastoraal medewerker

Mijn telefoonnummer is 06-46491470



Redactioneel

Na een heel aantal jaren het redactiewerk gedaan te hebben voor KerkKlanken, is voor ondergetekende nu het moment gekomen om dit over te gaan dragen. Hiervoor heb ik gekozen, bij het nemen van de beslissing om me beschikbaar te stellen voor een volgende termijn als ambtsdrager.

Als kerkenraad zijn we blij inmiddels opvolging gevonden te hebben. Vanaf deze editie is KerkKlanken in elkaar gezet door Annet van Ballegooijen. Rick Smaling zal vanaf januari 2018 de eindredactie op zich gaan nemen en waar nodig meedenken over invulling. We danken hen alvast voor hun bereidheid om dit op zich te nemen en hopen dat ze dit met genoeg mogen doen in de komende jaren. Volledigheidshalve zij ook vermeld dat Willie Kok al jaren zorgt voor de verjaardagskalender en dat Jaap van Halen het kopieerwerk verzorgt, waarvoor we hen bij dezen ook willen bedanken.

In dit kader is het nieuwe mailadres voor kopij: Kerkklankenlinschoten@outlook.com. Als u niet elektronisch kunt aanleveren dan is het adres: Schansbos 19.

Met vr. groet,

Harrie in 't Veld



GEBEDSWEEK 2018: THEMA 'RECHT DOOR ZEE'

Samen bidden voor recht in de wereld

"Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht." - Exodus 15 vers 6a

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. **De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: *Recht door zee* en staat in het teken van vrijheid van slavernij.** Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Tijdens deze gebedswEEK wordt een gebedsfolder gebruikt, die voor iedere dag een dagthema heeft, dat nauw verband houdt met *Recht door zee*. Het omvat een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

De jaarlijkse gebedswEEK vindt plaats van **21 tot en met 28 januari 2018**. We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden.

In Linschoten willen we op meerdere avonden op verschillende locaties samenkomen. Het precieze programma is nog niet bekend. Houd daarom de Bazuin, website en Facebookpagina in de gaten. Maar reserveer alvast deze week in uw agenda!

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit? We komen een uurtje bij elkaar en gebruiken de eerder genoemde gebedsfolder. Tijdens zo'n gebedsbijeenkomst zingen we met elkaar liederen, is er een korte overdenking, gevolgd door een kringgebed. Daarna sluiten we af met het zingen van nog enkele liederen. Vind je hardop meebidden misschien spannend, en wil je meeluisteren, ook dan ben je welkom!

Wij bidden de Heere om een grote opkomst voor deze gebedsuren, en dat jong en oud het belang van het samen bidden mogen zien en beleven. De Heere ziet er naar uit dat wij hem in gebed zoeken, ook buiten ons eigen huis. Van harte welkom. Onze Heere luistert ook naar gebeden zonder woorden, Hij ziet ons hart aan. Bid je ook mee?

Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

Tot ziens op een van de gebedsbijeenkomsten.
Namens de Evangelisatiecommissie,
Catharina Nieuwenhuizen
Voor vragen; 473289 of catharinakoster@dds.nl



ORGANISATIE HULPVERLENING

Onlangs hebben we met de bedrijfshulpverleners en kosters een bijeenkomst gehad. Het is goed om ook u als gemeente hierover te informeren.



Organisatie hulpverlening

Binnen de gemeente hebben we een aantal hulpverleners (BHV-ers) die zich inzetten bij mogelijke calamiteiten, dit zijn de volgende personen:

Cees Crum	Cees Joosse
Nel van Dijk	Corine van der Vaart
André van Galen	Cees-Jan Verduijn
Esther van Galen	Harry Verweij

Deze personen zijn door de kerkrentmeesters aangewezen als BHV-er. Als BHV-er hebben zij de taak om bij calamiteiten eerste hulp te verlenen, het gebouw te ontruimen of door middel van kleine blusmiddelen een brand te blussen. Tevens dienen uiteraard de hulpdiensten gealarmeerd te worden. Wanneer er personen zijn die onwel worden in de kerk, is het de bedoeling dat zij geholpen of begeleid worden door een BHV-er. Om dit overzichtelijk en rustig te laten verlopen hebben we afgesproken dat de koster samen met 1 of 2 BHV-ers de situatie in kaart brengen. Mochten er meer BHV-ers nodig zijn dan zullen deze door de koster benaderd worden.

Locatie diverse hulpmiddelen

In de kerkelijke gebouwen zijn hulpmiddelen aanwezig. Graag geven wij de locatie van deze hulpmiddelen aan u door:

AED	In de gang van "De Wingerd" tegenover de keuken.
Brancard	In de kerkrentmeesters-ruimte in de kerk.
Brandblusser	In de kerk achter de preekstoel, bij de koster, onder de toren, bij de uitgang naar de wingerd en bij de uitgang naar de bleek.
Telefoon	In de keuken van "De Wingerd".
Kosterstelefoon:	0618700842
Verbandtrommels	Achter in de kerk en in "De Wingerd" (bij het brandslanghaspel in de gang).

Parkeren

Ook ten aanzien van het parkeren vragen wij u rekening te houden met de bereikbaarheid door de hulpdiensten van de Hogewerf en de kerk. Dit is zowel voor de kerkgangers als voor de bewoners van de Hogewerf van (levens)belang.

Oproep nieuwe hulpverleners

Wij zijn op zoek naar personen die ons team komen versterken. Heeft u een geldig BHV diploma of heeft u een medisch beroep en bent u in staat om acute eerste hulp te verlenen? Dan kunt u zich aanmelden bij:

André en Esther van Galen
Schansbos 24
Tel: 0348-506495 / 06-22347298
Email: esther.vanbokhoven@gmail.com





Agenda

1 Jan.	Koffiedrinken na de dienst	
4 Jan.	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
8 Jan.	Collectemunten uitgifte	20.30-21.00 u
9 Jan.	Ouderenkring	10.00-11.30 u
16 Jan.	Vrouwenkring Rivka	20.00 u
18 Jan.	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
24 Jan.	De Christenvrouw	20.00 u
24 Jan.	Kerkenraadsvergadering	19.45 u
25 Jan.	Kerkgeschiedeniskring	20.00 u
30 Jan.	Ouderenkring	10.00-11.30 u
1 Feb.	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
5 Feb.	Collectemunten uitgifte	20.30-21.00 u
13 Feb.	Vrouwenkring Rivka	20.00 u
14 Feb.	De Christenvrouw	20.00 u
15 Feb.	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
20 Feb.	Ouderenkring	10.00-11.30 u

Vaste terugkerende activiteiten

Kinderkoor Emanuël	vanaf 5 jaar	maandag	16.30 tot 17.15 u
Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 u
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 u
Jongensclub David	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 u
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 u
Jongensclub Daniël	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 u
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 voortg onderwijs	vrijdag, even weken	19.30 tot 21.00 u
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 u
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.00 tot 20.00 u
Jongercatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.30 u
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca 20.00 u

*De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 februari.
Deze zal gelden voor de maanden maart en april.
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 februari.
(per mail: kerkklinkenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19).*

